

Speech 5 Mei Diploma uitreiking SIVIS

“Je kunt worden waarin je gelooft”, zei Oprah Winfrey

Toen ik dit las een paar dagen terug begreep ik het niet, maar terwijl ik net naar binnen kwam, en er nog weer even over nadacht, kon ik de missing links bij elkaar zetten

“Je kunt worden waarin je gelooft”.

Dames en heren,

Ter Afronding van de Basis training, is het mij gevraagd om een woord van dank uit te spreken. In het begin was het moeilijk om woorden te kiezen om te bedanken voor de markante dingen die hij of zij heeft gedaan, omdat na 12 weken je weleens vergeet wat er allemaal gebeurt is.

Maar na goed te hebben voorgedacht, komt het in mij op, er is genoeg om voor te bedanken. Eigenlijk moeten we dank zeggen voor alles.

We moeten dank zeggen voor de behandeling bij SIVIS

SIVIS is niet alleen een organisatie voor het opleiden van Vakbondsmensen, neen het SIVIS is een beweging in de samenleving, die een blijvende betekenis heeft.

Dankzij deze organisatie hebben we kundige mensen gehad die gevochten hebben voor de arbeiders en zie daar vandaag de dag. Een CAO aan de ene kant de andere kant een ziekte kosten verzekering een pensioenen regeling die uniek is in de wereld. Kortom het SIVIS heeft door de jaren heen een best goede job gedaan en dat moeten we koesteren en uitbouwen.

We moeten dank zeggen aan kundige docenten van het SIVIS.

- Ik moet dank zeggen aan meneer **Haverkamp & mw. Lame** met hun scherpe vakbondsanalyse.
- Een woord van dank gaat uit naar meneer **Hoever**, misschien te rechts georiënteerd, maar we kunnen het allemaal eens zijn met elkaar: Hoever heeft gelijk- maakt niet uit wat- Hoever heeft gelijk; Hij weet waarover hij praat.
- Ik moet me haasten meneer **Markiet** te bedanken die heel kundig is en het rechtstelsel goed weet uit te leggen. Meneer Markiet vrees niet we gaan Artikel 102 Lid 2 niet uitroepen.
- Mw. **Etnel**; mw. “Go with the flow”, leuk ook van u te hebben gevolgd. Iemand die oor heeft voor een goede maatschappelijk relevante discussie.
- **Mw. Gorris**, die kunnen we nooit vergeten. Ze heeft ons Niet alleen beter leren communiceren, maar ook gemaakt tot betere leiders. En een ding heb ik van mw. Gorrison geleerd en ik vergeet het nooit meer “je hoeft niet van iemand te houden, NEEN, maar je moet wel kunnen samenwerken.”

Jonge vakbondsleiders, we zijn op een hele lange weg, we zijn aangekomen op een kruispunt. Terug gaan is geen optie we kunnen hooguit in een zijweg, verder gaan of van de weg af. Maar dat heeft te maken met onze eigen keus.

Geslaagden, we hebben bewezen dat we het kunnen. Het was zwaar, dat weet ik, maar net als een goede vriend van mij zei "veranderingen komen niet uit de lucht vallen, het vereist tranen, bloed en zweet" met andere woorden Eigen Inzet.

Geloof me mensen, het zal niet makkelijk zijn. We gaan moeten strijden, we gaan moeten vechten, we gaan moeten opkomen tegen sociale onrecht, maar vergeet niet GADO DE UN FESI MAN.

Een mens wordt beoordeeld ten tijden van uitdagingen en controversen en niet wanneer hij op het moment van gemak en comfort staat.

We hebben, dames en heren, het examen afgelegd; een ware uitdaging!

En daar zijn wij op beoordeeld. Proficiat zeg ik aan een ieder.

Zoals dominee Maarten Luther King zei in zijn speech:

If a man can write a better book

A preacher a better ceremony

Even if he builds his house in the woods

The world will make a beating path towards his house

Dames en heren als vakbondsleider: "if you can write that better book write it.

If you can give that better ceremony give it"

"Cause when you make your house in the woods

The world Will find YOU"

Dus mensen: "Je kunt worden waarin je gelooft"

Salud !!

Nieuwe Vakbondsleiders